



*Så här såg hoppbacken ut kring 1900. En domareläktare var byggd invid uthoppet och en åskådarläktare lite nedanför. Bågljuslampor gjorde möjligt att hoppa även kvällstid. Pulkaåkning förekom också.
Fotograf okänd/Luleå kommuns stadsarkiv.*

Här tävlade djärva backhoppare i början av 1900-talet. Av torn och träkonstruktioner syns nu inga spår men tallskogen är lägre där du står nu mitt i hoppbacken.

Backhoppning och skidtävlingar var något nytt som kom i slutet av 1800-talet. I Norge var man först och där byggdes den första stora hoppbacken i världen redan 1882. I Sverige introducerades backhoppning av norska gardessoldater förlagda i Stockholm under 1880-talet. Sporten spred sig snabbt.

Backen på Udden

Här på Udden var man igång redan 1901. Först byggdes hopptornet till en höjd av 8 meter över markytan men år 1905 höjdes startplatån till 14 meter över markytan. Det var långt ner till isen och vid underbackens slut var det 26,5 meter i höjdskillnad. I vårt tycke var det blygsamma längder som presterades men



Både hopptorn och underbacke var byggda av trä. Underbacken hade trappor så att de som önskade kunde nöja sig med att endast åka där.

Foto taget våren 1917, fotograf okänd/Luleå kommuns stadsarkiv.

backens fallhöjd tillät inte längre hopp än upp mot 20 meter. Inget liknande hade dock setts och tävlingarna lockade många intresserade åskådare.

Nedläggning

Hoppbackens tid blev dock kort. Den förföll efterhand och befann sig till sist i vanvårdat skick. Intressen för att förvandla Udden till friluftsmuseum övervägde och inga medel till underhåll av backen beviljades. Den revs år 1921 i god tid före jubileumsutställningen samma år.

Ny hoppbacke

En ny hoppbacke byggdes vid Lulsundet år 1924. Här på Udden växte skogen upp igen i backens sluttning.

Ski jumping was a new sport when it came to Sweden in the late 19th century. There was a slope here on Gültzaudden as early as 1901. It evolved to be 14 m high and jumps of as long as 20 m were achieved. The wooden structure deteriorated, however, and was torn down in 1921. Traces of the facility can still be seen: where you are now standing, the pine forest is lower, in the middle of the old ski jump.

Produktion www.landskapsarkeologerna.se • 2008



LULEÅ KOMMUN

HOPPBACKEN

LULEÅ PARKER